

Είμαστε εδώ για να σας θυμήσουμε το παράδοξο της πώλησης ζώων - ζωής. Τα ζώα ΔΕΝ μας ανήκουν για να τα πουλάμε. Μοιάζει αυτονόητο όποιος έχει πιστωτική κάρτα και μερικά περισσευούμενα ευρώ, να είναι ικανός να ΑΓΟΡΑΣΕΙ και να αποκτήσει κατ' επέκταση ένα ζώο! Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε προστασία για όλα τα όντα που φυλακίζονται, περιορίζονται, πωλούνται σαν ΑΨΥΧΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στον βωμό του κέρδους των ολίγων και στην ανέχεια των πολλών. Τα ζώα ΔΕΝ μας ανήκουν για να αποφασίζουμε απριόρι την τύχη τους.



Τα ζώα έχουν δικαιώματα στην ζωή και στην αξιοπρέπεια όσο και ο άνθρωπος.

**Τα ζώα είναι οι σύγχρονοι σκλάβοι.**

Και το παράδοξο είναι ότι φαίνεται να μην το αντιλαμβανόμαστε καν!

**Εναντιωνόμαστε** στην καταχρηστική εξουσία του ανθρώπου πάνω στα ζώα.

**Εναντιωνόμαστε** στην πώληση οποιαδήποτε μορφής ζωής. **Ζητάμε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για ΟΛΑ τα ζώα που είναι στα κλουβιά. Εναντιωνόμαστε** στην σκλαβιά των ειδών από τους ανθρώπους.

**Ζητάμε το κράτος να προστατέψει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των ζώων.**

Η σιωπή σου είναι η ανοχή σου. Είναι καιρός να πάρετε όλοι θέση όσο αφορά την αξία της ελευθερίας και της ίδιας της ζωής.

Όσο δεν αντιλαμβάνεται την ισότητα της μεταξύ τους σχέσης και δεν προστατεύει ο άνθρωπος τα ζώα είναι υπεύθυνος για την δημιουργία «προνοούμενου». **Όσο ο άνθρωπος δέχεται μια «τιμή» για την ζωή, να φοβάται ότι τα επόμενα ταμπελάκια θα κρεμαστούν στον δικό του λαιμό!**

Υπάρχουν κράτη που τρώνε γάτες και σκύλους. Υπάρχουν κράτη που φτιάχνουν εκλεκτή σούπα με ανθρώπινα έμβρυα. Πόσο αξίζει η ζωή; Τι τιμή έχει; Υπάρχουν καταστάματα που θα έδιναν πολλά για το μωρό σου. Και κάποιος θα είχε αρκετά χρήματα να το αγοράσει.

**Πόσο κοστίζει η αγάπη;  
Πόσο κοστίζει η αξιοπρέπεια;  
Πόσο αξίζει η ελευθερία;  
Πόσο κοστίζει η σιωπή σου;  
Πόσο αξίζει η ανοχή σου;  
Πώς χρησιμοποιείς τη δύναμη σου;**

Αισθάνσου ανώτερος. ΘΥΜΩΣΕ ΜΕ ΜΕΝΑ! ΓΕΛΑ με την αγανάκτηση μου. Αλλά πίστεψε μας!

**Δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΤΕΙΟ...**

Οι γραμμές και τα σύνορα έχουν «λεπτύνει» επικίνδυνα.

Καραβάνια λαθρεμπορίου αρμενίζουν καθημερινά τα νερά μας και αράζουν στα λιμάνια μας. **Πουλιά και εξωτικά ζώα** μεταφέρονται σε ξύλινα κιβώτια που τους απαγορεύουν οποιαδήποτε κίνηση, για να μην βλαπτεί το πτέρωμα ή το σώμα τους, αναγκάζοντας τα να μείνουν εντελώς ακίνητα για μήνες. όποια από αυτά αντέξουν την ταλαιπωρία, φτάνουν στα πολυτελή κλουβιά τους και πωλούνται **εκμεταλλεζόμενοι** την ευαισθησία σου και **την άγνοια σου.**

**Τα ψάρια** που το φυσικό τους περιβάλλον είναι το απεριόριστο των ωκεανών. βρίσκονται σε γυάλες. για να καλύψουν την απερίσκεπτη ανάγκη σου για επίδειξη πρωτοτυπίας, πλούτου και την αγάπη σου για τη θάλασσα! Μου θυμίζει αυτό που είπε ο Μπέρλοχτ Μπρέχτ: «Κυκλοφορούσε με ένα κεραμίδι στα χέρια του, θέλοντας να μας δείξει πώς είναι το σπίτι του.»

**Δεν υπάρχει ευτυχισμένο ψάρι σε γυάλα ούτε σε ενυδρείο.** Ρωτήστε όποιον καθαρό επαγγελματία θέλετε. Τα **κουτάβια** και οι **γατούλες**, μεγαλώνουν σε συρμάτινα κλουβιά,

παράγοντας διαρκώς τις αγαπημένες σου ράτσες. δίχως αγάπη και κανένα σεβασμό για τις ανάγκες τους. Καθαρά όργανα αναπαραγωγής. Μεταφέρονται κατά δεκάδες μέσα σε κλουβιά συρμάτινα ή χαρτόκουτα. έτοιμα να «χτυπήσουν» την ευαισθησία σου. **Τα ποντίκια, τα χάμστερ και τα κουνελάκια** μεταφέρονται κατά δεκάδες σε ένα βρώμικο κλουβί ή κούτα. Παρουσιάζονται ΠΑΝΤΑ σαν υπέροχα όντα που περιμένουν την αγάπη σου. **Γεννήθηκαν για να τα αγοράσεις! Γεννήθηκαν σκλάβοι και με ένα καλό αντίτιμο μπορείς να αποδείξεις σε όλες σου τις φίλες/ους πόσο φιλόζωος είσαι!**

«Με κοίταγε με αυτά τα ματάκια. το λυπήθηκα!» Ναι! Σε κοίταγε γεμάτο λύπη! Γεμάτο απογοήτευση! Γεμάτο φόβο μην ακολουθήσει και άλλο караβάνι, μη πεθάνει δίχως χάδι και αγάπη. Σε κοίταζε γεμάτο φόβο. Και εσύ το λυπήθηκες. πόσο καλός άνθρωπος είσαι. αλλά μετά σου «χάλασε» το χαλί ή σου «έφαγε» τα αγαπημένα σου παπούτσια! Και τότε πλέον σου είχε εμπιστευτεί την ζωή του και δεν το λυπόσουν πιά. Το κοίταξες με θυμό και αγανάκτηση και **δεν ήταν το ίδιο ζώο.** Είχες ξεχάσει εκείνο το πρώτο βλέμμα. **Πλέον σου**