

Τι να κάνω όταν βρω ένα αδέσποτο ζώο.

Ο μόνος που μπορώ να βασιστώ για να βοηθήσει άμεσα το ζωάκι είναι ο εαυτός μου.

Πολλοί θα έχουμε ακούσει την φράση «Θα το μαζέψει η Φιλοζωική». Λίγοι όμως έχουμε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η «Φιλοζωική». Είναι σωματεία που έχουν ίδρυθεί από ομάδες ιδιωτών **εθελοντών** φιλόζωων. Τα περισσότερα βασίζονται αποκλειστικά σε προσωπικούς πόρους και το καθένα έχει διαφορετικό τύπου δράση. Στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι υπερφορτωμένοι με ζώα που οι ίδιοι έχουν περισυλλέξει ή τους έχουν παρατήσει και πέρα από συμβουλές που μπορούν να προσφέρουν σε σπάνιες περιπτώσεις είναι σε θέση να αναλάβουν οι ίδιοι το ζώο.

Συνεπώς, όταν βρεθούμε στην κατάσταση ένα ζωάκι να χρειάζεται την βοήθεια μας πρέπει να ξέρουμε ότι πιθανότατα δεν θα επικοινωνήσουμε απλά με ένα σωματείο και θα έρθει να το πάρει.

Θα πρέπει πιθανότατα εμείς οι ίδιοι να το αναλάβουμε και να φροντίσουμε για την μεταφορά του σε κτηνιατρό αλλά και την φροντίδα του στην συνέχεια.

Ας δείξουμε υπευθυνότητα. Όταν περισυλλέγουμε μια ψυχή από τον δρόμο εμείς είμαστε πλέον υπεύθυνοι για αυτήν. Αν το ζώο είναι χτυπημένο ή άρρωστο πρέπει άμεσα να το μεταφέρουμε στον κτηνιατρό για τις πρώτες βοήθειες, όσο πιο άμεσα μπορεί να γίνει αυτό. Μέχρι τότε φροντίζουμε να τοποθετήσουμε το ζώο σε ζεστό και ήσυχο περιορισμένο σημείο, σε κάποιο κλουβάκι ή κούτα αν δεν έχουμε.

Παράλληλα μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής και να ζητήσουμε την καθοδήγηση και την βοήθεια τους ανά περίπτωση (περιθαλψη, φιλοξενία, αναζήτηση μήπως κάποιος το ψάχνει, υιοθεσία μέσω αγγελιών, κλπ). Θα μπορούν με την εμπειρία τους να σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας διάσωσης. Εφόσον δεν υπάρχει από την Πολιτεία ένας τέτοιος Επίσημος Φορέας πέφτει σε εμάς του βάρος να χειριστούμε καταστάσεις που αφορούν σε αδέσποτα που χρειάζονται την άμεση βοήθειά μας.

Η Φιλοζωία δεν είναι χόμπι. Είναι άποψη ζωής. Το ότι όλο και πιο πολλά άτομα "βλέπουν" πια τα αδέσποτα ζωάκια ενώ πριν η παρουσία τους περνούσε απαρατήρητη ως "μέρος του ελληνικού τοπίου", είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το να βάλεις φαγητό και νερό σε ένα αδέσποτο είναι κάπι, αλλά δεν το βοηθάς ουσιαστικά γιατί θα πρέπει να συνεχίσει να ζητιανεύει για να επιβιώσει την κάθε μέρα του, εκτεθειμένο σε όλους τους κινδύνους.

Κάντε την προσπάθεια... Βρείτε τρόπους.... Αξίζει.... Δώστε του λίγο από τον χώρο και τον χρόνο σας. Βοηθήστε το. Δώστε του χρόνο να βρει σπίτι που να το αγαπάνε και να το φροντίζουν, αν εσείς για τους Χ, Ψ λόγους σας δεν μπορείτε να το κρατήσετε. Μην το κάνετε να νιώσει ξανά την εγκατάλειψη στην οποία ήταν ήδη πριν το βρείτε. Θέλουν και αυτά να ανήκουν κάπου, να νιώθουν αγάπη και φροντίδα και κυρίως προστασία.

Ας ξεβολευτείτε λίγο.. Ναι, **σίγουρα δεν μπορούμε να σώσουμε όλα τα αδέσποτα του κόσμου, αλλά εσείς είστε όλος ο κόσμος για αυτά που σώζεται.**

Γιατί όπως είπε και ο Γκάντι :

Το μεγαλείο ενός έθνους και η πρόοδος στις ηθικές αξίες κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα.



Η "Αδέσποτη Κούκλα" – SPCA Greece, με το υπό κατασκευή **Κέντρο Διάσωσης & Υιοθεσίας Αδέσποτων** είναι η υλοποίηση ετών επίπονης και αφοσιωμένης προσπάθειας για την προστασίας των αδέσποτων ζώων μέσω πανελλαδικού συντονισμού (δικτύωση) εθελοντών για τον ίδιο σκοπό : την διάσωση αδέσποτων ζώων και την επαναποθέτηση τους σε στοργικά και φιλόξενα σπίτια.

'Ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που φιλοδοξεί όχι μόνο να γίνει το «Πρώτων Βοηθειών» των αδέσποτων στην κάθε πόλη που θα δραστηριοποιείτε, αλλά και να εξασφαλίζει την ευζωία τους εφ όρου ζωής τους. Παράλληλα, να ενισχύσει την φιλοζωική συνείδηση της κοινωνίας για την εξάλειψη του κοινωνικού αυτού προβλήματος .

Για περισσότερες πληροφορίες :

Τηλ. +30 6955779661

email: adespoti.koukla@yahoo.com

web : www.facebook.com/AdespotiKoukla